

J. C. Molenaar

Aug. '32.

Jopie Molenaar werd geboren als
Johanna Catharina in Leiden in 1932
als dochter van Aart Molenaar en
Bastiaantje Versteeg.

Ze woonde in de Kernstraat en later
op de Vondellaan.

Ze was naaister van beroep.



MIJN
STAMBOMEN

Lieve Yopie,



Beweet gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
Der trouwe hoed' en zegen
Van Hem, die 't al regeert;
Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden,
Waar langs uw voet kan gaan.



Je vader.

Leiden, 2 October 1932.



In 1932 een bijdrage van Liesje.
Helaas zonder achternaam.



MIJN
STAMBOMEN

Leiden 20 Nov 1933

Lieve Yopie

Strooi op uw pad de schoonste
bloemen

De schoonste die uw oog maar
rikt.

Maar strooi onder al die bloemen

Voor mij slechts een vergeet mij
niet.

Ter herinnering

aan je

scholenvriendin. Liesje

De dekking is
wees ik met
mijn is gub
mijn is gub
mijn is gub



MIJN
STAMBOMEN

In 1935 een versje van

Rie Louwrier.



Zomervacantie 1935.

Beste Yo

Schoon zijn de dagen der Lente

Schoon ook de dagen der jeugd

Maar 't schoonst wat een

meisje kan sieren

Is eenvoud, zachtheid en

deugd

Ter herinnering aan je
schoolvriendin Rie Louwrier.

In 1936 een versje
van Dini de Grauw



MIJN
STAMBOMEN



Leiden 13-5-'36.

Lieve Yo.

Wilt gij alle klippen
mijden
Van de grote levensreeg,
Keerid dan als kapi-
teinen en stuurman
Deugd en trouwheid met u mee.
Liefde strekke u tot matro-
sen
Trouwheid strekke u tot kompas
Moed, uwe reilen, hofp. uwe
anker
Tot bewaring deser plas
Hoe de stormen dan
ook gaan
Gij land vast behouden
Uw vrienden ^{aan}
Dini de Grauw.

In 1936 een bijdrage van Hertel.

In Leiden is in 1923 een Elisabeth Maria Clara Hertel geboren, wellicht is zij dit.



MIJN
STAMBOMEN

16 Mei 1936 Leiden

Lieve Jopie

Lees en dat zo
op denk ik als
er daar is jij
meer by min my.

je schoolvriendin

B. Hertel

In 1936 een vers van Riek Kolderman,
wellicht Hendrika Kolderman uit 1923

MIJN
STAMBOMEN



Beste Zoop
Wel foereen vrouwje op dis blad
En bovendien nog vast geplakt.
Waarom dit vrouwje vraagsgijwes
Is dit iets nieuws wat mode is
O, dat juist niet myn beste meid
Het is alleen Sikuriteit.
Op dat gy onder al uw vanden
Het mynen gauw terug zoudt
vinden.

Van je vriendin
Riek Kolderman

Leiden 22/8 1936.

In 1936 een bijdrage van
Mies Kolderman, waarschijnlijk
een zusje van Riek.



MIJN
STAMBOMEN

Beste zoon

En versje neer te schrijven,
Gaat zo gemakkerlyk niet,
Vooral niet in een album,
Waar iedereen in ziet;
Maar kwil niet achter blijven,
En wens d'igt mij op 't hart,
Dat God u altijd zegnen,
Bewaar voor ramp en smart.

Ter herinnering

van

uw vriendin Mies Kolderman

22 Augustus
Leed

1936

In 1936 Jo Bernard.

Waarschijnlijk is dit
Hendrika Johanna
uit 1923.



MIJN
STAMBOMEN

Leiden 16 Dec. '36.

Beste Jo

Gij vraagt my of ik op dit blad
Aan U een vers wil schenken
Opdat gij bij het zien daarvan
Aan mij zoudt kunnen denken
Welnu ik voldoe aan uw verzoek
Maar gaarne zou ik weten
Of gij ook zonder verzenboek
Mij nimmer zult vergeten

Ter herinnering aan je
schoolvriendin Jo Bernard.



In 1937 Cobi van Offeren,
dit zal Jacoba Maria zijn.



MIJN
STAMBOMEN

Leiden, 7 April 1937

Lieve Jo

h
p
at de taal van mijn gemoed
egen bion bevat
delheid zij blijve u vreemd
atigheid uw kroon
erbied voor het woord van God
rouw aan hem en zijn gebod
w gegeven door zijn roon
Je schoolvriendin
Cobi van Offeren

In 1937 Paula ten Hooven.

Zij is in Den Haag geboren

en trouwde wellicht met
Cornelis Briejer.



MIJN
STAMBOMEN

Leiden 9 April '37.

Lieve Yopie

Verrekenheid

Verreken rijn dat is een gunst

Verreken schijnen is een kunst

Verreken worden een groot geluk

Verreken blijven een meesterstuk



Je schoolvriendinnetje

Paula ten Hooven.

Leiden 10
october
1937

Beste Jopie

MIJN
STAMBOMEN



Voor jou, opgraeiend mensch,
Een kleine wensch,
Leef steeds met ernst, eerlijk
en blij,
Dat maak je sterk en vrij.

Ter herinnering
van
Truus Rehling

In 1943 collega Marij Binnendijk.



MIJN
STAMBOMEN

Leiden 22 Aug 1943.

Lieve Jopie,

Je vraagt mij voor een vers te dichten,
Nu, dat is een heel karwei,
Maar dat wil ik graag verrichten,
Al ben ik daarin niet zoo'n, "feli,"
Ik hoop dat in je levensdagen,
Veel geluk en voorspoed zij,
En je mij niet zult vergeten,
Dat wenscht je vriendin Marij.

Ter herinnering aan je
vriendinnen collega.

Marij Binnendijk

In 1943 haar zusje
Aagje Molenaar,
toen acht jaar.



Leiden, 24 Oct. 19-43.

Lieve Jopie,

Gezondheid is een grote schat,
Om opgewekt te leven.

Indien je groten rijkdom
hadt, wat voordeel zou dat
geven? Ho jij niet heel veel
angst en pijn,

U selven tot een last
moet zijn?

Met de beste wensen
van je zusje Aagje.

In 1945 Mies Hermanides,

waarschijnlijk in 1906 te Noordwijk geboren.

MIJN
STAMBOMEN

Leiden, October '45.

De maekt van 't kleinie.

Kleinie waterdrupp'len,
Kleinie korri'len roud,
Vormen saam de Arotse zee
En het schone laad.

Kleinie liefdedaden,
Woordjes heer en racht,
Hebben vaak in 't kleinste huus
't grootst geluk gebracht.

Mies Hermanides.